

Samenvatting bijkomst Warnsveld Wortel van leven, 21 januari 2012

Aanwezig

- **Wendy**

- **Wilma**

- **Paul**

- **Ans Reurekas**

- **Annelies**

- **Liliana**

- **Ton van Dam**

- **Ellen van der Meij**

Juul van Aken

- **Elbert Slikkerveer**

- **Betten Rouppe v.d. Voort**

Deze dag hebben we voor het eerst de 7 stappen geboetseerd. En kwamen we in een andere meer kunstzinnige sfeer dan voorgaande bijeenkomsten waar we meer in het denken en praten waren geraakt. Voor de meeste mensen was het een fijne ervaring om via deze stappen in klei uitgewerkt helderheid te krijgen voor zichzelf en de anderen.

Elbert gaf toelichting op de seizoen Nieuwsbrief en de algemene progressie: Er staan nu 4 boerderijen te koop in Almen, totaal ca. 20 ha. aansluitende grond met een camping. Allen aan de Berkel.

We hopen in mei, Pinksterfeest, op die camping een festival te organiseren. Daarvoor eventueel boer(en) benaderen en uitnodigingen als dat goed voelt.

Via een boetseer oefening (Elbert, 6 geleide thema's)werd voor ieder gevoelsmatig duidelijk hoe je verbinding is met je eigen uiterlijke én innerlijke huis.

Hoe je daarbij zelf veranderingen kunt aanbrengen; jezelf, mensen en situaties in harmonie

zou kunnen helpen. Wat vraagt het huis van jou... wat is daarvoor nodig.

Wat is in het

algemeen voor ieder nog een uitdaging, leerweg om in gerijpte relatie met je eigen 'huis' te

komen en wat vooral je kwaliteiten. Heel verrassend en een fijne cohesie scheppend... dank nogmaals Elbert!

Ans Reurekas en Elbert. 26 januari 2012